

Grundtvig-arkivet fasc.: 114

Registreret af: KT d. / 195 .

Evt. enhedens nr.: 114.VI.

1. Titel el. kort indholdsangivelse:

"Om Christendommens Skæbne i Verden"
(rettet fra: nærværende Stilling)

Antal sider: 9.

Antal blade: 5 (2½ upag.læg).

Format: kvart.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Klippan
1824

7. Ms.' første linie: overskriften.

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): ...

8. Ms.' sidste linie: vilde Herodot og Xenophon indsee ligesaa godt, som En af os. (opgivet)

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse:

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

Indholdsregest:

Vil som historiker betragte kristendommen, den attenhundrede år gamle. Går så langt tilbage som muligt for at finde den ægte kristendom. Den oprindelige er den ægte. Paralleller: Grækerne og nordboerne. Nordboernes og muhammedanernes religion i forhold til deres skrifter. Eet er, hvad en religions bekendere troede, og hvad forhold deres tro stod i til sandhed og menneskevel (hovedspørgsmålet) - et andet, hvordan den stemmede med den skrift (f.e. koranen), som religionen "støtter sig til". Kendte muhammedanerne i almindelighed koranen, forstod de den ens, byggede de deres tro på dens ord?

Under navn af ægte, gammel rensset kristendom pånøder man os nu det modsatte af, hvad de kristne bevislig har troet og fulgt. Et er bibelens lærdom, et andet kristendom - med mindre det kan bevises, at da de kristne først blev bekendt i verden, udledte de deres lærdom af bibelen.

Man forvirrer den kristne religions historie, når man, bestridende den velbekendte kristne tro og lærdom, udgiver sine egne modsætninger for den ægte, rene, oprindelige kristendom - det vilde Herodot og Xenophon kunne indse.

Affattelsestid: dette udkast forudsattes muligvis i U S IV s. 461 (2. stk. af "Om den sande Christendom", hvor der omtales, hvad bl.a. græske og romerske hedninger har forstået ved "Aand og Guds Aand". Ved sondringen mellem bibelens lærdom og den kristne tro, der bevidnes af historien, er der nok endnu ikke tænkt på den senere sondring mellem tro og teologi - fra tiden efter den mageløse opdagelse. Troen findes ved at gå så langt tilbage som muligt. Det er et overgangssyn - fra tiden mellem 5/5 1825 (papiret!) og opdagelsen.